

3 sep t/m 14 okt 2010 t Vlechtwerk Noordwolde

# Expositie



Adres: Mandehof 13. Openingstijden: ma t/m do van 9 tot 17 uur.  
Info (t Vlechtwerk): 0561-430641. Organisatie: Werkgroep  
ExpoMent tel: 0561-610327  
e-mail: [expoMent@home.nl](mailto:expoMent@home.nl)

 TIMPAAN | Welzijn  
aan de slag met je buurt

Multifunctioneel centrum 't Vlechtwerk  
Mandehof 13  
8391 BG Noordwolde

Openingstijden ma t/m do van 9:00 tot 17:00

Info 't Vlechtwerk 05614-430641  
Organisatie: Werkgroep ExpoMent, 0561-610327

Ik ben naar Nederland verhuisd vanuit het zonnige Curaçao tijdens één van de strenge winters die Nederland gekend heeft. Wat een ommekeer die toen moedig als een groot avontuur werd ervaren door een tienjarig meisje. Nu vijfendertig jaar later is dat avontuur uitgegroeid tot één die vele malen groter is dan dat meisje toen had kunnen voorzien. Ik heb het niet over de levensavonturen waar een ieder mee te maken krijgt, maar de diepere ontplooiing waar ieder zelfbewust mens mee te maken krijgt. Deze spirituele weg was de aanleiding van mijn weg als beeldend kunstenaar.

Schilderen is voor mij een creatief- en spiritueel proces waarin ik op intuïtieve wijze de energetische dimensies vertaal die veelal verborgen lijken voor het aardse. Mijn werk bestaat uit kleurrijke doeken geschilderd in acrylverf met zwierige abstracte en figuratieve elementen. De onderwerpen die ik verbeeld zijn vaak spiritueel, maar omdat alles te vertalen is in energie en vervolgens in verf, kan alles een onderwerp zijn. Hoewel ik graag met acrylverf werk, ontdek ik steeds meer de behoefte terug te keren naar meer ruimtelijkheid. Volledig ruimtelijk is vanwege een fysieke aandoening nog niet mogelijk, maar door het gebruik van gips, modelleerpasta en ruimtelijke elementen om reliëf te krijgen, ben ik aardig op weg.

Voordat ik mij in 2007 echt op schilderen ben gaan toelagen, heb ik de studies Kunst & Design richting ruimtelijke presentatie/vormgeving en de lerarenopleiding afgerond aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. Ik heb lesgegeven op een middelbare school en begon mijn carrière als meubelontwerper uit te stippelen. Het ging toch iets anders. Nu bouwend aan mijn beeldend praktijk wil ik door middel van mijn schilderijen en workshops "intuïtief-schilderen" meer mensen in contact brengen met hun scheppingskracht en met de Lichtenergie. Iedereen is een scheppend wezen en die liefdevolle en positieve scheppingskracht hebben we hard nodig.